

Vraag het aan Morya



Laat je niet ontmoedigen

“Soms zal je de indruk hebben dat je in verwarring komt en dat je niet meer begrijpt wat je leven is en dat je niet meer begrijpt hoe vooruit te gaan, omdat er zoveel op je afkomt, want dat kan.

Als je je opent voor het leven zal je ineens meer opmerken, maar het kan zijn dat je ook de scherpe kantjes van het leven duidelijker voelt en dat dat pijn doet. Laat je niet ontgoochelen en ontmoedigen, laat je niet afschrikken.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 4: Zoeken en vinden”
(uit hoofdstuk 4: ‘Je denken omvormen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 467

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


